

Toen hij de mensenmenigte zag,  
voelde hij medelijden met hen,  
omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen,  
als schapen zonder herder.  
Hij zei tegen zijn leerlingen:  
'De oogst is groot,  
maar er zijn weinig arbeiders.  
Vraag dus de eigenaar van de oogst  
of hij arbeiders wil sturen  
om de oogst binnen te halen.'

Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich  
en gaf hun de macht  
om onreine geesten uit te drijven  
en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.  
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:  
als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt,  
en zijn broer Andreas,  
Jakobus, de zoon van Zebedeüs,  
en zijn broer Johannes,  
Filippus en Bartolomeüs,  
Tomas en de tollenaar Matteüs,  
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,  
en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot,  
die hem zou uitleveren.

Deze twaalf zond Jezus uit,  
en hij gaf hun de volgende instructies:  
'Sla niet de weg naar de heidenen in  
en bezoek geen Samaritaanse stad.  
Ga liever op zoek naar de verloren schapen  
van het volk van Israël.  
Ga op weg en verkondig:  
"Het koninkrijk van de hemel is nabij."  
Genees zieken, wek doden op,  
maak mensen die aan huidvraat lijden rein  
en drijf demonen uit.  
Om niet hebben jullie ontvangen,  
om niet moeten jullie geven!'

Matteüs 9, 36 – 10, 8

Deze woorden van Matteüs worden vaak  
gelezen als een oproep van Jezus voor  
meer 'roepingen': priesters en religieuzen,  
later ook pastorale werk(st)ers en vrijwilligers  
in de pastoraal, mensen die zich inzetten in  
en voor de kerk. Maar zo 'kerkelijk' dacht  
Matteüs nog niet.

In dit verhaal gaat het om de zorg voor  
*mensen die er uitgeput en hulpeloos  
uitzagen, als schapen zonder herder. Jezus  
voelde medelijden met hen.* Dat is niet zo  
maar wat 'compassie'. De Griekse tekst  
zegt dat Jezus ten diepste geraakt wordt  
door de situatie van die mensen. Hij zet zijn  
leerlingen aan het werk: *Ga op weg en  
verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is  
nabij."* Op de eerste plaats moeten ze naar  
kwetsbare mensen gaan.

Wanneer Jezus spreekt over 'de oogst',  
heeft Hij het dus over *het koninkrijk van de  
hemel*. Dat is het leven waar mensen het  
goed hebben met elkaar, in liefde,  
barmhartigheid en gerechtigheid. Verder in  
het evangelie komt die oogst nog ruim ter  
sprake in de parabels over de zaaier en het  
zaad. (Mt. 13)

De parabel over de zaaier vertelt hoe  
arbeiders voor de oogst geleid worden door  
het Woord. Het zaad kan terecht komen op  
*de weg, op rotsachtige grond, tussen de  
distels en op goede grond.* Wanneer  
mensen oppervlakkig leven, *beproeft of  
vervolgd worden vanwege het woord,  
verstikt worden door de zorg om het  
dagelijks leven of de verleiding van de  
rijkdom,* kan het gezaaide woord niet eens  
ontkiemen. Dat zijn heel menselijke situaties  
die het leven van elk van ons kleuren. Zo  
gebeurt *het koninkrijk van de hemel* niet.  
Maar ... het woord valt ook *in goede*

*grond: wanneer mensen het woord horen  
en begrijpen. Zij dragen rijkelijk vrucht, deels  
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels  
dertigvoudig.* De goede grond van liefde  
en zorg voor elkaar, die ook in elke mens  
aanwezig is, maakt *het koninkrijk van de  
hemel* overvloedig mogelijk.

Het goede in ons leven en in de wereld  
groeit tussen allerlei 'onkruid'. Zo lezen we in  
de parabel over het *onkruid tussen het  
graan*. Ook dat is de werkelijkheid van ons  
allemaal. We hoeven ons daar geen zorgen  
over te maken. Laat alles maar gedijen. Wie  
te veel met het onkruid bezig is, vernietigt  
ook het goede graan. Uiteindelijk blijft het  
goede over: *het koninkrijk van de hemel*.

In een derde parabel wordt duidelijk dat  
*het koninkrijk van de hemel* helemaal niet  
spectaculair is. *Het lijkt op een zaaie van  
de mosterdplant, het kleinste van alle  
zaden, maar het groeit uit tot de grootste  
onder de planten. Het wordt een struik, en  
de vogels van de hemel komen nestelen in  
de takken. Het koninkrijk van de hemel  
gebeurt door kleine gebaren van liefde en  
zorg, die mensen ten goede komen.*

Vreemd is dat Jezus zich hier alleen richt  
naar *de verloren schapen van het volk van  
Israël*. Ook bij Hem vindt het Woord dus niet  
altijd onmiddellijk *goede grond*. Zijn houding  
zal later veranderen. In de ontmoeting met  
een 'heidense' vrouw (Mt. 15, 21-28) zal Hij  
beseffen dat *het koninkrijk van de hemel*  
bestemd is voor alle mensen, niet alleen het  
volk van Israël.

Elke mens die zich inzet voor het welzijn van  
een medemens, vooral voor een kwetsbare  
medemens, is arbeid(st)er in de oogst van  
de Heer, het koninkrijk van de hemel.

God van leven,  
overal zijn er mensen,  
uitgeput en hulpeloos  
als schapen zonder herder.

Wij bidden om mensen,  
die zich laten raken  
door wat aan mensen gebeurt  
aan onrecht en lijden.

Wij bidden om mensen,  
die tussen het onkruid in de wereld  
bewust kiezen  
voor de kracht van het goede.

Wij bidden om mensen,  
die blijven geloven  
dat Gij groeikracht geeft  
aan het kleinste gebaar van liefde.

Wij bidden om mensen  
die arbeid(st)ers willen zijn  
voor de oogst  
van uw koninkrijk.

Wij bidden dat wij zelf  
zulke mensen mogen zijn  
en dat wij vreugde vinden  
in de oogst.

Amen.

## *In het Licht van Gods Woord*

Schilderij: Georges Herregods



## *De oogst*