

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door  
luister en in gezelschap van alle engelen,  
zal hij plaatsnemen op zijn glorievolle troon.  
Dan zullen alle volken  
voor hem worden samengebracht  
en zal hij de mensen van elkaar scheiden  
zoals een herder  
de schapen van de bokken scheidt;  
de schapen zal hij rechts van zich plaatsen,  
de bokken links.  
Dan zal de koning  
tegen de groep rechts van zich zeggen:  
"Jullie zijn door mijn Vader gezegend,  
kom en neem deel aan het koninkrijk  
dat al sinds de grondvesting van de wereld  
voor jullie bestemd is.  
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,  
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.  
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,  
ik was naakt, en jullie kleedden mij.  
Ik was ziek en jullie bezochten mij,  
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:  
"Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien  
en te eten gegeven,  
of dorstig en u te drinken gegeven?  
u naakt gezien en gekleed?  
Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was  
of in de gevangenis zat  
en zijn we naar u toe gekomen?"

En de koning zal hun antwoorden:  
"Ik verzeker jullie:  
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de  
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,  
dat hebben jullie voor mij gedaan."

Matteüs 25, 31-40

Deze parabel vertelt over 'het laatste  
oordeel'. Het is een beeldverhaal, dat niets  
zegt over wat er zal gebeuren na onze  
dood. Niemand kan dat weten. Er is wel al  
veel over gefantaseerd door schrijvers en  
andere kunstenaars. Zo ook door Matteüs.  
Hij schreef dat verhaal om iets te zeggen  
over *'het koninkrijk dat al sinds de  
grondvesting van de wereld voor jullie  
bestemd is'*. Dat koninkrijk begint met een  
manier van leven, hier en nu.

De levenswijze is duidelijk: te eten geven  
aan mensen die honger hebben, te drinken  
geven aan mensen die dorst hebben,  
vreemdelingen opnemen, kleding  
bezorgen aan mensen die slecht gekleed  
zijn, nabij zijn bij zieken en gevangenen. Het  
klinkt allemaal heel eenvoudig. Immers alles  
wat er voor nodig is, ligt in onze  
mogelijkheden. De werkelijkheid is echter  
vaak anders.

In onze samenleving leven nog altijd veel  
mensen in armoede. 1.700.000 mensen in  
België leven onder de armoedegrens. Ze  
hebben honger en dorst en beschikken  
vaak niet over degelijke kledij. Eén op  
zeven haalt de meet niet, zegt Welzijnszorg.  
Hoe wordt over hen gesproken? Vaak zeer  
beschuldigend en stigmatiserend.

Wat wordt er allemaal gezegd over de vele  
vreemdelingen? Mensen zijn op de vlucht  
voor geweld in hun eigen land en op zoek  
naar een plaats waar zij vrede kunnen  
leven. Hoe moeilijk is het niet om hen op te  
nemen en hen te ontvangen in hun eigen  
waardigheid, met hun eigen ervaring en

mogelijkheden. We kunnen zelfs veel van  
hen leren.

Zieke en bejaarde mensen zijn vaak  
eenzaam. Er wordt veel beslist in hun  
plaats, alsof zij niet (meer) bij hun verstand  
zijn. Wie is bereid om echt te luisteren naar  
wat zij doormaken? De zorgsector heeft het  
moeilijk bij gebrek aan voldoende  
middelen. Maar ... warme aandacht kost  
geen geld en geen tijd.

Mensen in de gevangenis worden veelal  
bekeken vanuit wat zij in het verleden  
gedaan of misdaden hebben. Kan men hen  
ook zien als mensen met een toekomst?

*'De onaanzienlijksten van mijn broeders of  
zusters'* noemt Jezus hen. Zijn liefde ging op  
de eerste plaats naar hen uit. Gelukkig  
vindt die Jezus ook vandaag mensen die  
zijn levenswijze verder zetten. Zij nemen hun  
verantwoordelijkheid op voor mensen in  
armoede, voor vreemdelingen, voor zieken  
en bejaarden, voor mensen in de  
gevangenis. Zij genieten ervan andere  
mensen te helpen, ook al stoot hun inzet  
vaak op heel wat moeilijkheden. In en door  
hun nabijheid kan God mensen worden.

Deze parabel is een eresaluut aan al die  
mensen: *"Jullie zijn door mijn Vader  
gezegend, kom en neem deel aan het  
koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de  
wereld voor jullie bestemd is."*

God, geef aanzien  
aan de onaanzienlijksten  
in onze samenleving  
en in onze wereld.

Wees liefdevol nabij  
bij mensen in armoede,  
bij vreemdelingen,  
bij zieken en bejaarden,  
bij mensen in de gevangenis,  
bij mensen die klein gehouden worden,  
bij mensen die geen kansen krijgen.

Wees hen nabij in medemensen,  
die ervan kunnen genieten  
anderen te helpen.

En help ons  
om zulke medemensen te zijn.

Amen.

Foto:  
Franciscus en de melaatse  
in Rivortorto



*In het Licht  
van Gods Woord*

*Voor de  
'onaanzienlijksten'*