

Afgiftekantoor 9940 Evergem 1
P 802036

jg. 16 - nr. 8
september 2011

Periodiciteit: maandelijks (behalve juli)

VU: Fons Van Wielendaele

Ruststraat 23

9000 Gent

Tel.: 09/221 63 15

www.effata.be

info@effata.be



EFFATA
VZW
nieuws

België-Belgique
P.B.
9940 EVERGEM 1
3/7719

doordenkertje

Wat het einde van de wereld is voor de rups,
betekent het begin van de wereld voor de vlinder.
Lao Tse



Op zaterdag 8 oktober om 15u00 ontvangen we de "Oasegemeenschap Gent" in Effata.

(uit de folder v/d Oasegemeenschap: *Wij zijn mensen van verschillende leeftijden. Sommigen leven in een gezin, anderen wonen alleen of maken deel uit van een religieuze gemeenschap. Het engagement en de betrokkenheid van ieder varieert. Er is ruimte en respect voor verscheidenheid. Oase is een open gemeenschap, een thuis waar iedereen welkom is.*)

Zoals je ziet: heel wat gelijkenissen met onze Effatagemeenschap. Daarom willen we onze gemeenschappen aan elkaar voorstellen. Iedereen van Effata, zowel jong als oud, is van harte uitgenodigd op deze namiddag, waarna we dan gezamenlijk eucharistie vieren.

Opstart Effata-meditatiegroep ... verstillen om te verdiepen en te verruimen

De opstart van de meditatiegroep is een vrucht van onze basiscursus rond geloof. Met een groep vrijwilligers zijn we vorig jaar maandelijks samengekomen rond het thema persoonlijk gebed en meditatie. Op het einde van dat jaartraject was er een verlangen van de groep om door te gaan met een open meditatiegroep. De bedoeling is om samen te mediteren en zo elkaar te ondersteunen om gebed en leven, meditatie en inzet dagelijks te vervlechten in ons leven. Meditatie is een groot en wat beladen woord. Het is een moment van verstilling waarbij we geholpen door een gebedswoord of mantra ons laten dragen door die Grond van Liefde, de Onnoembare. We beginnen om 16u45 met een korte impuls van 10 minuten, dan mediteren we samen 25 minuten en blijven nog even napraten. Iedereen die wil kan aansluiten bij de groep. Is het je eerste keer kom dan een kwartiertje vroeger. We maken dan samen kennis. Voor meer info walter.vanwouwe@me.com of 0494/52 99 58.

We komen een eerste keer samen op zaterdag 3 september in de Effatazaal.

VORMING ~ Vrijwilligerswerk in volle beweging ... ook binnen Effata

Een van de toffe dingen binnen Effata is dat velen onder ons zonder veel omhaal taken op zich nemen en zorgen voor dat familiegevoel binnen Effata. De kapel wordt gekuist, er is altijd koffie en drank, de zaal is steeds netjes, we hebben een toffe catechesewerking, er is het Effata-Nieuws en bovendien nog een mozaïek van andere activiteiten. Tegelijk is het belangrijk dat we blijven zorgen dat vele schouders dit werk meedragen en dat dit werk ook wordt gedragen door nieuwe schouders.

Daarom bieden we 4 boeiende avonden aan waar we stil staan bij mogelijkheden en tips om onze eigen vrijwilligerswerking te verfrissen en verder te laten groeien. Het originele is dat we de vorming open stellen voor andere mensen die actief zijn op pastoraal vlak binnen Gent. Een kans om nieuwe mensen te leren kennen en ook de sfeer van Effata door te geven, maar ook een kans om vriendschap te ontvangen.

De vorming loopt in samenwerking met de parochies van Gent-Stad.

Het zal een vorming zijn met inhoudelijke impulsen, speelse momenten en kansen tot uitwisseling.

Inhoudelijk werken we rond drie polen:

- ✓ De eerste pool gaat over thuiskomen bij jezelf. Wat zijn je talenten, waar liggen je sterke kanten, hoe maak je een goede planning op, hoe leer je je beschikbare tijd goed inzetten.
- ✓ Een tweede pool draait rond samenwerking. Hoe kan je de kracht herontdekken van echt overleg waar iedereen voluit betrokken is. Op deze manier kan men nieuwe wegen ontdekken die nodig zijn om zich als groep in onze snelle samenleving te blijven ontwikkelen.
- ✓ De derde pool draait rond balans. Hoe zorgen we dat het plezierig blijft. Dat er balans ontstaat tussen wat je zelf nodig hebt, je gezin, Effata en de andere engagementen die je hebt.

Het opzet is dat we door de impulsen en de oefeningen een aantal grondhoudingen aanscherpen zodat er ook voor jezelf en de gemeenschap kleine vruchten kunnen groeien.

Dus als je tijd hebt schrijf je dan zeker in want het wordt een boeiend avontuur.

De 1ste avond gaat door op **donderdag 22 september om 20u00** in de Effatazaal.

De prikbordkalender



SEPTEMBER 2011

Do.	01	20u00	Stuurgroep Effata
Za.	03	16u45	Meditatiegroep
		18u30	Effatavierung ~ Doop Rhune  
Wo.	07	20u00	Tabormoment
Vr.	09	20u00	Repetitie Effatakoor
Za.	10	18u30	GEVI-gemeenschapsviering ~ Startvierung   
Wo.	14	20u00	Tabormoment
Za.	17	18u30	Effatavierung 
Wo.	21	20u00	Tabormoment
Do.	22	20u00	Vormingsavond: "Vrijwilligerswerk in volle beweging ... ook binnen Effata"
Vr.	23	20u00	Repetitie Effatakoor
Za.	24	18u30	Effatavierung  
		20u00	Oudervergadering Plechtige Communicanten
Wo.	28	20u00	Tabormoment

OKTOBER 2011

Za.	01	16u45	Meditatiegroep
		18u30	Effatavierung ~ Naamopgave Plechtige Communicanten 
Wo.	05	20u00	Tabormoment
Do.	06	20u00	Stuurgroep Effata
Za.	08	15u00	Kennismaking- en vieringnamiddag met de 'Oasegemeenschap Gent'
		18u30	GEVI-gemeenschapsviering  



Er werd een 'DVD-CD-box' gemaakt van de voorbije concerten "Op weg naar Pasen":

- 1) DVD met video van concert Lovendegem,
- 2) DVD met video van concert De Pinte,
- 3) CD met liederen van concert Lovendegem.

Deze box is te bestellen aan de prijs van 7 euro, na elke viering bij Fons.

Zaterdag 10 september

15 jaar Effata

Wil je gratis onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.
Je kan kiezen voor de gedrukte versie of via mail.

Deze nieuwsbrief zal niet meer ongevraagd verstuurd worden. Je ontvangt deze omdat je op een of andere manier in contact kwam met de Effatagemeenschap. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen schrijf je dan uit via bovenstaand adres.