Uitgiftekantoor: 9000 Gent X **V.U. Guido Moons** Ottergemsesteenweg 130 9000 Gent Tel en fax: 09/ 220 77 54 e-mail: GuidoMoons@glo.be eu Jg. 3 - Nr.12 December 1998 Ruststraat 23 Extra editie Periodiciteit: maandelijks (behalve aug.) 9000 Gent

Fam. Van Wielendaele - Vandewalle



In de advent stoten we op het beeld van een moeder in verwachting, iemand die nieuw leven in zich draagt, een noa onbeschreven toekomst:





Arm maakt ziek. Ziek maakt arm.





't is een gezonde jongen.

Geen flauw idee of één van de herders of de wijzen dat aan Maria wist te vertellen bij het kribbebezoek. Maar het zou goed kunnen.

Het bleek later ook toen Hij rondtrok. De zieken nabij, genezend.

Kerstmis is meer dan een kind in een stal. Het is het begin van een mensenleven dat in het teken stond van bewogenheid. Bewogen voor zieken en armen.

Kerstmis is meer dan een feest. Het is een oproep om ook vandaag het leven van die mens van lang geleden te leven.

"Je moet bij de gezinnen van arme mensen durven binnengaan!" zei een leidster van een jeugdbeweging. "En dan zien en voelen wat er schort: de pijn, de ziekte, het diepe en tergende verdriet." Zo'n antwoord is ook het antwoord van Jezus. Bij zieken en gekwetsten durven binnengaan. Hen durven aanraken. Hen hoop durven geven. Met hen gemeenschap willen vormen. Daar is lef voor nodig. Veel lef.

De week voor Kerstmis is zoals altijd een drukke tijd.

Echt Kerstmis vieren is niet alleen een

zaak van familie of vrienden.

Het heeft ook te maken

- ☆ met zorg voor de mensen rondom ons,
- 🌣 met een voorkeur hebben voor diegenen die het minder goed hebben,
- 🌣 met openheid voor de droom van waaruit Jezus geleefd heeft,
- The met een nieuwe start nemen in de volgende 365 dagen,
- 🌣 met openheid voor Diegene die in zijn grenzeloze bekommernis om de mensen weerloos blijft,
- the met Diegene die zich van ons afhankelijk heeft gemaakt en die samen met ons die vredevolle wereld wil uitbouwen.

Om dit alles te realiseren hebben we elkaar nodig. Daarom zijn er veel mogelijkheden om elkaar in deze dagen te ontmoeten.

Op zaterdag 9 januari 🕅 vieren we samen het jaar 1999.



Maandag 21 december om 20u00

We maken het even stil, we kijken naar onszelf, naar wat er rond ons gebeurt, naar wat wij van onszelf verwachten. Maar vooral kijken we naar wat we eigenlijk willen, waar het ons om te doen is. We vragen een teken van Gods barmhartige liefde opdat we het volgende jaar opnieuw en nog meer kunnen bouwen aan die wereld zoals God hem gedroomd heeft.

Daarom vieren we vandaag Gods Barmhartigheid.

Dinsdag 22 december om 20u00

Repetitie voor het koor

Woensdag 23 december om 15u00

Kerstmis vieren met mensen die deze dagen in een ziekenhuis moeten doorbrengen. In het ziekenhuis Jan Palfijn (campus Bijloke) zingen we de kerstviering voor de patiënten. We repeteren met het koor om 14u30. Wie wil meehelpen om patiënten in hun kamer op te halen is dan ook welkom ! Na de viering (rond 17u00) komen we naar St. -Juliaan om de zaal klaar te maken voor de receptie na de nachtmis. Ook hier zijn helpende handen welkom! Als je kerstversiering hebt die we kunnen of mogen gebruiken: breng ze mee of bezorg ze ons.

Middernachtmis

Zoals elk jaar is de middernachtsmis van Kerstmis een blij gebeuren. We proberen ze zo goed mogelijk te verzorgen. Het koor repeteert op donderdagavond om 23u30 in de kapel.

Wie tijdig aanwezig is heeft een zitplaats ! Na de viering is er een gezellige receptie voorzien waarop alle aanwezigen welkom zijn !



Vrijdag 25 december om 10u30

Kerstmis vieren met gevangenen is: alleen al door onze aanwezigheid duidelijk maken dat mensen door ons niet afgeschreven worden; ook al hebben ze (grote) fouten gemaakt. We komen samen aan de poort van de Nieuwe Wan-(IJzerwerk thuislaten a.u.b.) deling.

Zaterdag 26 december

Na de viering is er natuurlijk de intussen be-

kende nieuwjaarsreceptie: een hapje

n een drankje. Dit jaar is er ook een <u>verrassingsact</u> die ongeveer een uurtje zal duren. Een avondvullend programma dus. ledereen welkom !





31 januari is het zover ! Alle koorleden worden opgeroepen om een speciale inspanning te doen, want er rest ons weinig tijd om deze viering voor te bereiden. Wie ter gelegenheid van de TV-mis wil komen meezingen is van harte welkom. De repetities bijwonen is natuurlijk wel belangrijk !!! Repetities: vrijdag 8, vrijdag 22 en vrijdag 29 januari Algemene repetitie in Brussel: zaterdag 30 januari We gaan opnieuw met de trein naar Brussel. U hoort binnenkort wel van Roger wat de voorwaarden zijn en hoe we dit verder regelen. Een dagje Brussel: zondag 31 januari. Op het programma staan, naast de TV-mis zelf een geleid bezoek aan de stad. Iedereen is welkom om deze dag met het koor mee te maken. Je kan de viering volgen vanuit de kerk

en nadien met het koor mee op stap gaan. Ook deze dag gaan we met de trein op reis !

GEEN viering

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.