Uitgiftekantoor: 9000 Gent 1 Ver.Uitg.: JP Corin, Oudekouter 23, 9000 Gent (09) 231 81 58 Jg.1,Nr.3 Oplage: 205 ex. Periodiciteit: Maandelijks

Fam. Van Wielendaele F.

Ruststraat 23

BELGIË-BELGIQUE

<u>9000 Gent</u>

Effata-nieuws is een gratis informatieblad dat maandelijks verspreid wordt aan een beperkte groep geïnteresseerden.

Ken jij iemand die ook het blad wil ontvangen, geef dan een seintje op bovenstaand telefoonnummer. We bezorgen die dan vanaf de volgende maand een exemplaar.

Wenst u zelf het blad niet meer te ontvangen of is er een fout in uw adres, laat het ons gerust weten.

Jean-Paul

Woord vooraf...

Het werkjaar is al twee maanden oud. Stilaan beginnen we het gewoon te worden in St. - Juliaan, onze nieuwe thuis. Van harte dankjewel aan allen die hieraan hebben meegeholpen ... en 'sorry' aan allen die hiervan enige last ondervonden.

In onze vieringen mochten wij reeds vele bewoners begroeten. Dat stemt ons niet alleen gelukkig, maar het geeft ook zin aan ons samen-zijn. Het is van meet af aan de bedoeling geweest om één gemeenschap te vormen. Daar willen we verder aan bouwen. Intussen blijft onze gemeenschap openstaan voor allen: bewoners en hun ouders, jongeren en ouderen, begeleiders en sympatisanten. We zijn ook blij dat vrijwilligers zich over enkele bewoners van de Mast willen bekommeren. Zo wordt integratie een feit.

November is een maand van herdenken, maar vooral ook van uitzien naar. De advents- en kersttijd komen er aan, om van Sinterklaas maar te zwijgen ! In de komende maand willen we deze feesten samen wat voorbereiden, want Kerstmis blijft ook voor ons allen een groot feest.

Guido

De tweede zaterdag van de maand: JOVI

Onze JOngerenVIeringen zijn stilaan een begrip geworden. Al meerdere jaren komen we de tweede zaterdag van de maand samen om met jong en oud op een eigentijdse manier te vieren. Bij deze viering zorgen we altijd voor kinderopvang. Zo kunnen ouders met kleine kinderen ook samen de viering meemaken. VIEREN doe je echter niet alleen in het kerkgebouw. Na de jovi komen we samen in de refter van het semi-internaat voor een broodmaaltijd en heerlijke chocolade-melk. Daar kunnen dan nieuwtjes uitgewisseld en vriendschappen gesloten worden. Iedereen is daar van harte welkom.

De prikbord-kalender voor november

Ma. 4 nov.	19u00	Viering overledenen St Juliaan
Vr. 8 nov.	20u00	Repetitie Effata-koor
Za. 9 nov.	18u30	Jongerenviering
Ma.11 nov.	nam.	Terugkomdag kamp fysisch gehandicapten CM
Di. 12 nov.	20u00	Stuurgroep Effata bij Guido Moons
Do. 14 nov.	20u00	Voorbereiding Advent en Kerstmis in StJuliaan
Zo.17 nov.	10u00	Viering 'Week van de Derde leeftijd' in Zeveneken. Repetitie voor het koor om 9u30
Vr. 22 nov.	20u00	Repetitie Effata-koor
Za. 23 nov.	18u30	Effata - viering
Za. 30 nov.	18u30	Viering van de eerste zondag van de Advent
Zo. 1 dec.	15u00	Bezinningsdag Roeach-gemeenschap (tot 17u00)
Za. 7 dec.	18u30	Viering van de tweede zondag van de advent

Adventstijd

Een speciale tijd, waarin de actie Welzijnszorg onze aandacht vraagt voor de 'Rechten van het Kind'. Op dit moment zeker geen overbodige luxe.

Tijdens de voorbereidingstijd op Kerstmis willen we daar zeker aandacht aan besteden. Daarom zal er telkens op de vooravond van de vier zondagen van de advent een viering zijn. Zo bereiden we ons voor op het feest van de Menswording. Ook dat feest zullen we in St.-Juliaan vieren met een viering in de nacht van 24 op 25 december. We bereiden met alle geïnteresseerden deze vieringen voor op <u>14 november om 20u00</u> in de refter van het semiinternaat. Kom gerust eens kijken !

Sınt Juliaan bereiken ...

Zoals alles in Gent deelt St.-Juliaan ook in de brokken van de wegen-werken. Het Instituut is niet altijd zo gemakkelijk te bereiken. Daarom enkele aanwijzingen.

St.-Juliaan is gelegen tussen de Stropstraat en de Stropkaai. Naast Stropstraat 119 en Stropkaai 38 is er een toegangsmogelijkheid. De kapel ligt in het midden van het centrum. Er is parkeergelegenheid in het centrum.

EFFATA-koor

Het koor heeft zo stilaan zijn weg gevonden naar St.-Juliaan. Na de geslaagde TV-mis onder de vakantie zijn we onze nieuwe thuis stilaan gewoon geworden. Het motto van dit koor blijft als vanouds: Vrijheid - Blijheid. We repeteren en zingen met allen die kunnen komen. Zonder aanwezigheidslijsten en vaste verbintenissen. Wie komt is welkom.

Het koor heeft 2 grote doelstellingen:

- Wij gaan 5 maal per jaar naar de gevangenis van Gent (Nieuwe Wandeling) om met de gevangenen Kerstmis, Pasen, Pinksteren, OLV-Hemelvaart en Allerheiligen te vieren. Al meer dan 20 jaar staan we op deze dagen om 10u30 aan de ingangspoort van de gevangenis om daarna samen de lange weg naar de feestzaal in het hartje van de gevangenis te gaan. Een belevenis ...
- De vieringen in St.-Juliaan willen we zo blij mogelijk maken. Een samen-gezongen lied hoort daar nu eenmaal bij. In de mate van het mogelijke versterken we de zangtalenten van de kerkgangers in deze vieringen.

Daarvoor moet natuurlijk gerepeteerd worden. Elke tweede en vierde vrijdag van de maand is er zo een repetitie-moment in de refter van het semi-internaat. Ieder die zich op dat moment kan vrijmaken is er welkom van 20u00 tot 22u00 (ongeveer...).