

dinsdag 20 december 2022

Cultuuruitstap

Het Gentse Karmelietenklooster

Voor iedereen die er zin in heeft, een bezoek aan de uitzonderlijke fototentoonstelling in het klooster van de Karmelieten in de Burgstraat.

Planning:

14:30	Samenkomst aan de Clemenspoort en met de tram naar de Burgstraat, of met eigen wagen naar de betaalparking Burgstraat 46 Gent
15:00	Via de boekhandel Carmelitana toegang tot de fototentoonstelling van Peter Boer
15:40	Koffiepauze
16:00	Wandeling in de kloostertuin en bezichtigen van de bibliotheek
16:40	Wie op zoek is naar zingeving, christelijke spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling kan nog even rondspeuren in de boekhandel Carmelitana

Organisatie:

Ga je graag mee, schrijf je dan in vóór 16 december, bij monique.colpaert2@gmail.com

De tentoonstelling is gratis, de koffie à 2.50€ per kopje (graag pasmunt a.u.b.)



De Karmelieten vormen een eeuwenoude kloosterorde van vrouwen en mannen, die zijn oorsprong vindt in een kluzenaarsgemeenschap op de berg Karmel in het Heilig Land.

In de 16de eeuw begon de Spaanse zuster Teresa van Avila met een hervormingsbeweging. Zij wilde terug naar het ideaal van een sober leven, gedragen door stilte en gebed. Daaruit ontstond de zogeheten ongeschoeide Karmel, waar ook de Vlaamse Karmelieten bij zijn aangesloten.

De Nederlandse topfotograaf Peter Boer bezocht de Karmel gemeenschappen van Antwerpen, Vilvoorde, Brugge en Gent. Hij biedt ons een unieke blik achter de kloostermuren en laat met zijn indringende en sfeervolle foto's zien hoe ook in deze tijd vrouwen en mannen iedere dag opnieuw in het teken stellen van Gods liefde.

PS Dit is een initiatief van de Effata-Wijzen uit het Regenboogtraject en staat open voor iedereen.

* * * * *

