

Ik ben de goede herder.

Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek

en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen.

De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;

de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

Ik ben de goede herder.

Ik ken mijn schapen

en mijn schapen kennen mij,

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.

Ik geef mijn leven voor de schapen.

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen.

Ook die moet ik hoeden,

ook zij zullen naar mijn stem luisteren:

dan zal er één kudde zijn, met één herder.

De Vader heeft mij lief

omdat ik mijn leven geef,

om het ook weer terug te nemen.

Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.

Ik ben vrij om het te geven

en om het weer terug te nemen –

dat is de opdracht

die ik van mijn Vader heb gekregen.'

Johannes 10, 11-18

Elk jaar, na de jaarwisseling, worden zogenaamde 'foute geschenken' te koop aangeboden. De geschenken worden 'fout' genoemd, omdat ze misschien wel mooi, goed, waardevol en dus geschikt bevonden waren door de schenker, maar niet zo ervaren worden door de ontvanger.

*De goede herder geeft zijn leven voor de schapen.* Dat is geen 'fout geschenk', maar helemaal gegeven op maat van de ontvangers.

*De goede herder geeft zijn leven, zijn leven met al wat het inhoudt: tijd, aandacht, liefde, zorg, dienstbaarheid, ervaring, wijsheid, ... Hij geeft het beste van zichzelf. Hij geeft zichzelf. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar zijn verbondenheid met de Vader: 'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.'* Het gaat hier niet om louter verstandelijk kennen, maar om 'kennen met het hart', zoals in onze uitdrukking 'kennis hebben met iemand'.

*De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen: hij doet de schapen leven.* Net vóór deze woorden in het evangelie van Johannes zegt die goede herder: *'Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.'* (Joh. 10, 10) *Leven in al zijn volheid*, dat is leven dat groter is dan alles wat leven bedreigt of afbreekt, zelfs groter dan de dood.

*De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.* Die woorden hebben ook een derde betekenis. Hij zet zijn leven op het spel opdat de schapen leven zouden

hebben. Daarbij heeft hij af te rekenen met huurlingen, dieven en rovers (Joh. 10, 1.8), die hem naar het leven staan. Maar ... *'niemand neemt mijn leven'* en *'Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen'*. Het evangelie verwijst zo naar de dood en de verrijzenis van Jezus, de goede Herder.

In 'De vreugde van het evangelie' (2014) schrijft paus Franciscus: *"Een evangeliserende gemeenschap zal in haar doen en laten het dagelijkse leven van mensen delen, de afstand verkleinen, zich klein maken, zo nodig tot de vernedering toe, het leven van mensen delen en zich via anderen laten raken door het lijdende lichaam van Christus. De verkondigers krijgen zo dezelfde 'geur van de schapen' die luisteren naar hun stem."* (n. 24) Eerder, in zijn homilie op Witte Donderdag, 28 03 13, had de paus gezegd: *"wees herders met de geur van uw schapen"*.

De Kerk is op zoek naar een nieuwe toekomst. Die toekomst is niet gebaat met 'foute geschenken', die het leven van de mensen niet raken of gemeenschappen 'uiteenjagen'. Er zijn herders (m/v) nodig *'met de geur van de schapen'*, herders die *'hun schapen kennen'* vanuit hun sterke verbondenheid met de Vader. Zulke herders geven hun leven voor hun schapen. Ze geven het beste van zichzelf, opdat mensen en gemeenschappen *leven hebben in al zijn volheid*. Het is een mooi en zinvol geschenk dat mensen elkaar kunnen geven in het spoor en in de geest van de goede Herder. Zo heeft de Kerk toekomst.

God, goede Herder,  
wij bidden voor uw schapen,  
uw gemeenschappen van mensen  
die willen leven in de Geest van Jezus.

Roep mannen en vrouwen  
die het beste van zichzelf geven  
en zich inzetten met de mogelijkheden  
die ze in zich dragen.

Roep hen om herders te zijn  
die uw Leven in zich dragen  
en doorgeven  
opdat mensen leven hebben in al zijn volheid.

Goede Herder,  
Gij kent ons.  
Roep en vorm ons om herders te zijn  
met de geur van uw schapen.  
Met uw herderlijke nabijheid  
kunnen wij meer dan wij vermoeden.

Amen.



*In het Licht  
van Gods Woord*

*Leven geven*