

VAN BREUKLIJNEN NAAR SPOREN



Vertel eens...

Maandag 20 mei 16u-18u

Zaterdag 15 juni 15u30-17u30

Zaterdag 24 augustus 15u30-17u30

Zaterdag 31 augustus 15u30-17u30

telkens in Guislain

Onze gemeenschap is verhuisd naar campus Guislain. We hebben dit samen heel goed gedaan. Dit neemt echter niet weg dat mensen zich gekwetst, boos of verdrietig voelen vanwege onze relatie met de Clemenspoort. Daarom willen we bewust tijd en ruimte geven om individueel en in groep dit verdriet en deze pijn een plek te geven. Katia & Monique, rouwconsulent en zorgpastor, begeleiden ons hierbij. Via vier groepsmomenten, thema's in vieringen en een tochtboekje gaan we samen op weg om van deze breuklijnen sporen te maken.

Inschrijven voor de groepssessies doe je bij Anja: anja@inspiratiekaravaan.be
Meer informatie vind je op www.effata.be.

Heb je liever een persoonlijk gesprek? Contacteer dan Monique: 0485 51 65 29
of martens.mon@outlook.com

GELIEVE IN TE SCHRIJVEN VOOR ELKE SESSIE BIJ ANJA