Uitgiftekantoor:
9000 Gent X
V.U. Guido Moons
Ottergemsesteenweg 130
9000 Gent
Tel en fax: 09/ 220 77 54

e-mail: GuidoMoons@glo.be

Jg. 3 - Nr.10 November 1998

Periodiciteit: maandelijks (behalve aug.)

C C FE



Fam. Van Wielendaele - Vandewalle F.

Ruststraat 23

9000 Gent

Wie is wie?

Om een beetje meer informatie te hebben over de dragende krachten achter Effata hebben we hen aan een test onderworpen:

DE ZEVEN VRAGEN

1. Kan je iets vertellen over jezelf?

Mijn naam is Ingeborg De Neve, ik ben 23 jaar. Ik ben afgestudeerd als kinesitherapeute maar werk momenteel als opvoedster in een nursingtehuis te Liedekerke bij volwassenen met een meervoudige handicap. In mijn vrije tijd doe ik een beetje aan sport. Andere interesses die ik heb zijn film en muziek, ik zing nu al een 4 tal jaar mee in het Effata koor en ik doe vrijwilligerswerk in Sint - Juliaan.

2. Hoe kwam je bij Effata terecht?

Toen ik 6 jaar geleden begon als monitrice bij de CM van Gent leerde ik de jongerenvieringen kennen in de Voskenslaan. Mijn ouders waren toen al actief in 'Redempto' wat nu het Effata-koor is. Ik voelde me thuis en ik was zeer geboeid tijdens de vieringen. De andere aanpak en de interactie tussen de voorganger en de mensen in de kerk spraken mij aan. Het evangelie werd op een verstaanbare manier aan iedereen uitgelegd en dit was nieuw voor mij. Mijn interesse groeide en zo kwam ik bij het koor terecht en maakte ik de verhuis mee over de verschillende locaties.

3. Wat spreekt je bijzonder aan?

Door onze manier van werken staan we open voor iedereen. In het bijzonder vind ik het boeiend en ben ik blij dat we kunnen samenvieren met de bewoners van het O.C. Sint – Juliaan. Iedereen voelt zich thuis, er is een goede sfeer, een samenhorigheid.

4. Wat zoek je in de kerk?

Voor mij is dit het samenkomen met andere mensen en stil te staan bij het evangelie. Wat het voor ons kan betekenen de dag van vandaag. Het is de taak van iedereen om er iets goeds van te maken in hetleven, in de maatschappij. In de vieringen komen we vaak te weten

wat we zo allemaal kunnen doen en ... dit lijkt mij meer dan genoeg voor iedereen.

5. Heb je een speciale taak bij Effata?

Ik neem deel aan de maandelijkse stuurgroep en werk mee aan de voorbereiding van de jongerenvieringen. Ik zorg er ook voor dat er op tijd en stond een tas koffie is voor iedereen na de vieringen. Ik het koor heb de eretitel van partituurmeesteres gekregen.

6. Welke werkpunten wil je ons voorleggen?

Dat we kunnen verdergroeien naar een groep die wil mee denken en werken rond het evangelie.

7. Heb je nog een wens?

Ik hoop dat steeds meer mensen zich thuis zullen voelen bij Effata en dat er meer mensen zich engageren om mee te werken, te helpen, te organiseren. Want...vele handen maken licht werk.

De prikbordkalender

NOVEMBER		55
Za. 7	18u30	Effataviering
Di.10	20u00	Stuurgroep Effata
Vr.13	20u00	Repetitie Effata-koor
Za.14	18u30	Jongerenviering []
Do. 19	20u00	Voorbereiding adventsvieringen bij Guido
Za. 21	18u30	Effataviering
Vr. 27	20u00	Repetitie Effatakoor
Za. 28	18u30	Viering: Eerste zondag van de advent
DECEMBER		
Za. 5	18u30	Viering: Tweede zondag van de advent
Di. 8	20u00	Stuurgroep Effata
Vr. 11	20u00	Repetitie Effatakoor
Za. 12	18u30	Viering: Derde zondag van de advent

Novembermaand -

Dodenmaand

Het vallen van de bladeren en de donkere maand november werpt de mens terug op zichzelf en op zijn eigen eigen sterfelijkheid. We denken dan aan al diegenen die een belangrijke plaats innamen in ons leven en die gestorven zijn.



Op zaterdag 14 november willen we al deze mensen gedenken in de viering.

Rerstmis op komst

Feesten kan maar echt als we er ons goed op voorbereiden. Daarom heeft het Kerstfeest een voorbereidingstijd die op het einde van deze

Gedurende vier maand begint: DE ADVENT. agen maken we ons klaar om erstkind in ons leven tvangen. In deze steken re tijd ont⇒ We proberen opnieuw om van deze zondag 17 januari een speciale dag te maken. Alle suggesties zijn welkom.

⇒ Vergeet niet dat we op zaterdagmiddag (16 januari) verwacht worden op de algemene repetitie in Brussel.

de adventskrans opdat er steeds meer licht komt in onze wereld.

ik denken we aan al diegenen die het minder goed hebben. Feesten kan maar echt als we onze vreugde delen met de mensen rondom ons. Op 28 november beginnen we er aan!

TU-mis 17 januari



Het was eigenlijk niet voorzien, maar er gebeuren wel









⇒ Daarom deze uitnodiging aan allen die voor de gelegenheid het koor willen versterken: je bent van harte welkom op de 2e en de 4e vrijdag van de maand.

